

Vi har mycket att lära av barn!

Mitt sommarjobb på sportsommar

Alla kommer väl ihåg de roliga vattenstafetterna som alltid slutade med att hälla vatten över ledarna och evighetstafetterna som aldrig tog slut som barn på läger. Att som ungdom få uppleva detta ur en ledares perspektiv är något alldeles extra och extremt roligt. Älskar du precis som jag sport, barn och utmaningar är sportsommar definitivt något för dig!



Bild av Alicia Östergaard

Första dagarna samlades alla feriearbetare på sportsommar för två dagars givande ledarutbildning. Som ledare får man tillgång till en digital plattform och böcker med kunskaper om allt ifrån olika barns behov till hur man skapar delaktighet, men framförallt betydelsen av att kunna skapa en trygg plats för alla barn. Under utbildningsdagarna insåg jag att sportsommar skulle bli något mer än bara ett sommarjobb, det skulle också bli en utvecklingsresa för mig själv som ledare. Att jag, tillsammans med andra ungdomar skulle ha ansvar för att 150 barn hade den bästa veckan på hela sommarlovet skulle definitivt bli en utmaning, men en rolig sådan. Utbildningsdagarna följdes upp av krishantering, hjärt- och lungräddning samt planeringsdagar där DU har möjligheten att påverka vilka aktiviteter som barnen kommer att genomföra under veckorna. Hur lockande låter inte det? Genom att jobba med olika grupper av barn och olika föreningar runt om i Varberg gavs jag ett jobb där ingen dag var den andra lik. Varje dag på sportsommar innehöll massor av lek och bus, men även mer idrottslig specifik träning där föreningar höll träningar i bland annat volleyboll, discgolf och tyngdlyftning.

Tiden utanför lägret var även den fylld av glädje och gemenskap. Även fast de allra flesta ledarna inte kände varandra sedan innan skapades en gemenskap från dag ett. Efter varje lägerdag delades det roligheter som resulterade i minnesvärda pratstunder och många skratt. Något som jag inte förväntade mig att jag skulle ta med mig från sportsommar är känslan av att se hur hela barnet lyfts upp av bara en sådan liten grej som att ha satt det där skottet i krysset eller träffat basketbollen i korgen, men framförallt hur barnen är så otroligt duktiga på att lyfta och stötta varandra, något som alla kan lära sig mycket utav. Känslan av att vara behövd, att kunna skapa sådan glädje hos barnen och känslan av att kunna göra sådan enorm skillnad i någons liv är något som man får uppleva som ledare på sportsommar och som jag aldrig kommer att glömma. Jag har lärt mig att föreningsidrotten handlar om så mycket mer än bara idrott, det handlar om gemenskap, om glädje och om att må bra. Målet med sportsommar var att det skulle bli den mest minnesvärda veckan för barnen under hela sommaren och det blev inte bara en minnesvärd vecka för barnen utan också ett minne för livet för mig.

Idag, bara någon vecka efter avslutat läger har jag redan haft chansen att hälsa på många av de 150 barn som var med på sportsommar runt om i Varberg, som springer fram, skriker ens namn med världens största leende, ger en bamsekram och talar om gång på gång hur roligt sportsommar var. De leenden och den glädjen som barnen utstrålar är värt mer än varenda intjänad krona i världen och en bild som aldrig kommer att lämna min näthinna!

Av: Alicia Östergaard