

Tre veckor på förskola

Hur jag upptäckte arbetet inom barnomsorg

När jag ansökte som feriearbetare valde jag ut några enstaka kategorier som jag skulle kunna tänkas att jobba med av ren slump. När mejlet sedan trillade in i inkorgen och jag såg att jag hade blivit erbjuden tre veckor på Lindbergs förskola strax utanför Varberg var det knappast en besvikelse. Under min första dag välkomnades jag av barn och fröknar från flera olika förskolor runt om i kommunen. Då Lindberg var en av de få som hade sommarförskola och öppet under semesterveckorna blev det att alla förskolor slogs ihop på denna plats. Nästa dag kunde det vara nya fröknar och barn på plats och nästa dag likaså. Det var mest barnen som varierade och det var också dessa som det var svårast att lära sig namnen på, då de inte bar några namnbrickor som alla fröknar. Men om man la manken till gick det, några felsägningar och dagar senare kunde jag barnens namn (och även en dels föräldrar och katters namn) som rinnande vatten.

Mina främsta uppgifter på förskolan var kort och gott att underhålla barnen. Bygga lego, pärla pärlplatta, läsa en bok eller leka mamma, pappa, barn var några av de grejer jag gjorde under dagarna i tre veckor. Sedan hjälpte man såklart till att duka fram och undan måltider, klä på ytterkläder eller sätta på plåster på ett skrubbsår. En av höjdpunkterna på dagen var efter lunch då vi varje dag såg ett avsnitt av tv programmet *Sommarlov*. Då satt man framför tv:n med ett eller flera barn i knät som kunde gömma sig i ens famn när sommarskuggan dök upp eller skrattade så de nästan grät åt ett avsnitt av *Jecko & Jessie*. Men att jobba på förskola har inte bara varit en rolig upplevelse utan även väldigt lärorikt. Jag har aldrig tidigare tänkt på yrket som förskolefröken som något så betydelsefullt som

det faktiskt är. De flesta barnen kunde räkna till tio på minst fem olika språk, bl.a teckenspråk, vilket är något som inte ens jag har lärt mig. De kunde namn på flera olika städer, länder, djurarter och massa mer. Arbetet som fröknarna lägger ned på barnen är så viktigt, då de faktiskt är vår framtid. Jag kommer sakna att få en kram varje gång jag går hem för dagen eller se små figurer som står och vinkar vid grinden när jag kör iväg. Att jobba på förskola har minst sagt varit en rolig upplevelse som jag hoppas att de flesta får prova på någon gång.