

Mitt feriearbete på Väröbacka skolan

Denna sommaren jobbade jag på Väröbacka skolans fritids, som en extra ”fröken”. Jag ska nu i denna text berätta om mina upplevelser och tankar om mitt feriearbete.

Första dag jag skulle till Väröbacka skolan, så var jag lite nervös till en början, men jag hade inget att vara nervös över. Så fort jag kom dit fick jag ett varmt välkomnande, både från barnen och personalen där. Jag fick en tydlig information om hur arbetsuppgifterna såg ut och förväntningarna på det, samt en rundvandring runt skolan.

Jag fick en god känsla direkt, här kan jag vara mig själv och ha roligt på mitt arbete. Jag har aldrig tidigare haft det så kul på en arbetsplats innan. Personalen har varit så härliga emot mig. Vi har kunnat skämta med varandra, de har inkluderat mig i allt och hjälpt mig när jag behövt hjälp. Även barnen har varit snälla mot mig, de har också inkluderat mig ibland annat sina lekar, de ville sitta jämte mig i matsalen och de tyckte att det var roligt att jag var där. Barnen ville lära känna mig, så de ställde en massa frågor om mig att besvara. Jag har även fått chansen att lära känna dem och lärt mig mer om hur barn fungerar och tänker. Detta feriearbetet har varit lärorikt för nu har jag större erfarenhet att arbeta med barn.

Varje dag under mina tre veckor, så har arbetet varit roligt. Vi gjorde aktiviteter hela tiden som till exempel; att vi bakade med barnen, hade disco, besökte scouterna, spelade spel och pysslade en hel del. Vi gjorde även ett litet projekt, där vi tillverkade käpphästar med barnen. Jag kom in i rutinerna och kunde ta mer ansvar. Varje dag såg jag fram emot att få komma tillbaka till arbetet och så ska det vara på en arbetsplats, eftersom det är extremt viktigt med trivsel.

Innan detta feriearbete hade jag ingen tanke på att, jag skulle vilja arbeta på en skola. Det har inte varit av något intresse för mig. Nu har jag en annan bild, och nu skulle jag faktiskt kunna tänka mig att arbeta på en skola. Det var inte alls som jag trott tidigare. Jag rekommenderar andra att söka detta feriearbete och arbeta som en ”fröken” på en skola, då det var en rolig erfarenhet att arbeta som.



Foto och text av: Emilia Wiman