

Ett sommarjobb jag aldrig glömmer!

Den juli parkerade jag bilen och började bege mig mot Lindberga förskola för mitt tre veckor långa feriearbete. Det pirrade i magen, och jag undrade om jag skulle minnas vart man gick in. Jag hittade ganska snabbt rätt då det satt lappar om vart man skulle. Efter att ha lämnat väskan i personalrummet gick jag långsamt fram till avdelningen. Det var nervöst, jag kände inte någon här, men sakta sköt jag upp dörren. Jag möttes av stora leenden. Därefter var det inga problem att öppna den dörren igen.

Mitt namn är Annie och jag är 18 år. Efter rådande omständigheter var jag jätteglad över att ha erbjudits ett jobb i sommar. Det skulle bli intressant på riktigt se hur förskollärare och barnskötare arbetar. Jag skulle jobba två veckor på sommarförskolan och sista veckan skulle jag vara med i den vanliga verksamheten. Sommarförskolan innebar att vissa förskolor var sommarstängda medan Lindberga detta året var öppet, så barnen fick barnomsorg där istället. Detta betydde även att personalen kom från olika förskolor i kommunen. En skillnad från den vanliga verksamheten var att barnen inte kände till vad man kunde göra så man fick mer vara med och hjälpa dem hitta på lekar samt också stötta dem att finna lekkamrater som de ville vara med. Inom den normala förskoleverksamheten däremot, var man den "nya personen" som barnen gärna ville umgås med, och det var också en rolig erfarenhet.

Jag lärde mig mycket mer än jag kunnat föreställa mig under de 15 dagarna. När man jobbar med yngre barn fick man lära sig att agera snabbt, när många saker hände samtidigt. En behövde hjälp att ta på en sko, en annan ville ta ner ett pussel från hyllan, och en tredje ville att man skulle vara med och dansa. En annan utmaning som en del av det pedagogiska arbetet, handlade mycket om att lösa konflikter som uppstått. Att komma fram till lösningar och skapa förståelse hos barnen var inte alltid lätt. Man kan inte vara på alla ställen samtidigt! Men självklart handlade det mestadels om att man skulle ge barnen en så bra vistelse där som möjligt, att "förgylla deras tid" lite med lek, lärande och trygghet. Det var otroligt roligt att höra på barnens berättelser om vad de gjort och tänkt på. Det blev många diskussioner om Pippi och Liseberg. Att kunna utmana deras sätt att tänka och förstå omvärlden har varit mycket intressant för mig.

Utöver att barnen var hur snälla som helst, var personalen riktigt trevliga. Man kände sig verkligen välkommen och även personal från andra avdelningar hälsade på en och ställde frågor. Det kanske mest förvånande var att jag fick återse mina gamla förskolefröknar, som jag först träffat när jag var ett och ett halvt. Det var roligt att de kom ihåg mig och att jag fick återse dem.

Tack för denna vistelsen, och jag kan verkligen rekommendera att jobba på förskola!