

Ett fartfyllt, spännande och lärorikt feriearbete

Under i stort sett hela vårterminen satt jag hemma och hade distansundervisning. Jag träffade inte många människor på grund av covid-19. Men att då få ett mejl om feriearbete på Hagaskolans fritidshem livade upp hela livet kändes det som eftersom nästan allting stod på paus.

Redan från första dagen kände jag mig välkommen av alla barnen och personalen. Leken är en fantastisk ingång att lära känna barn. Ena sekunden var jag en hund som hette Cookie, andra sekunden en katt som hette Kitty för att sedan vara storasyster, fadder och fröken. Det är genom leken vi lär oss, det märker man inte bara på små barn utan även när man kommer upp lite i ålder. För att kunna lära sig saker måste man ha roligt. Det har jag verkligen upplevt tillsammans med barnen.

Att vara en förebild för alla barn på fritids är en mycket viktig roll för mig och andra som arbetar med barn. Dels för att den värld vi lever i idag är tuff och sätter många krav men man måste få visa vem man är genom att få vara sig själv. Det är en fin känsla när barnen upplever mig som deras förebild.

Under mina tre veckor på Hagaskolans fritidshem gjorde vi väldigt mycket. Vi gjorde många olika utflykter tillsammans med barnen. Vi besökte olika lekplatser, Påskbergsskogen och vi tog oss ner till Barnens badstrand och fiskade krabbor. Men man behöver inte alltid ge sig iväg för att hitta på roliga saker. Vi hade ett mysigt midsommarfirande med massa sång, dans och lekar. Vi gjorde ett fritids cafe där alla avdelningar hade bakat något och vi gjorde även egen flädersaft. Allt detta kombinerat blev som en sommardröm.

Denna sommardröm som jag fick uppleva vill jag nå ut med till er alla och jag hoppas att ni får uppleva detsamma. Det blir ett minne för livet.



(bilder;

1. Midsommarstång på Hagaskolan,
 2. Fritids cafe
 3. Utsiktsplats i Varberg
 4. Påskbergsskogen, lekplats
- fotograf, Juni Bjurén
Text: Juni Bjurén