

En sommar med nya erfarenheter

Ja, det är just vad denna sommaren givit mig. Jag har haft tre veckor feriearbete på Påskbergsskolans fritidsverksamhet och OJ vad jag har fått med mig mycket därifrån! Allt från nya erfarenheter kring hur de hanterar en så pass stor barngrupp som de är men också mer om konflikthantering, skapande verksamhet och bara hur de hanterar olika situationer som uppstår. Jag har fått ta eget ansvar och har verkligen känt att jag fått rätt stöd av personalen. De har bemött alla mina frågor med glatt humör och bra svar.

Första dagarna var det väldigt många intryck, många barn, många namn och en verksamhet att anpassa sig. Att komma in i barngruppen och lära känna alla barn tog extra energi första dagarna. Jag var helt slut när jag kom hem på eftermiddagarna i början. Men ändå gick jag alltid hem med ett leende på läpparna och en bra känsla i magen. Det gav mig så mycket när man ser att barnen intresserar sig av det man gör och att man kan inspirera dem till lek. Verksamheten har fungerat ungefär likadant oavsett väder, barnen är mycket ute och leker på Påskbergsskolans stora, fantastiska skolgård. Barnen leker allt från hotell/restaurang, till häst, bygger kojor, spelar kubb, fotboll och basket, pysslar och leker olika lekar. En dag när det var som varmast hade vi spa för barnen, för att få de att varva ner lite grann under de varmaste timmarna. Vi gjorde fotbad, yoga, målade naglar och hade avslappning med gurkskivor på barnens ögon. En annan dag gick vi upp på kanonberget och målade av olika saker vi såg, lekte och åt frukt. Så dagarna på Påskbergsskolan har verkligen varit varierade.

Jag har pysslat mest, eftersom jag tycker det är roligt men också att jag kunde vara en tillgång. Jag har också följt med olika barngrupper ner till idrottshallen och spelat spökboll, basket och inomhusfotboll. Barnen är väldigt aktiva så det händer olika saker hela tiden. Dagarna innan midsommarafton gjorde jag och barnen midsommarkransar med tygremсор och silkespapper, de blev så fina och det var så enkelt för barnen att göra sina egna. Dagen innan midsommarafton hade vi midsommarfirande där vi dansade runt stängen ett par barn hade gjort tillsammans med en pedagog och därefter fick vi midsommarmat i matsalen och jordgubbar och glass till efterätt.



Bild på midsommar krans och armband. Foto: Tilda Mårdh

Skulle absolut rekommendera att söka feriearbete, det är en stor möjlighet jag är så glad att jag fått uppleva.

// Tilda Mårdh