

En dag i köket

Gå upp tidigt, lägga sig i tid, ha någonting som måste skötas kan för unga kännas som en stor belastning på det efterlängttade sommarlovet. Men för mig var det tvärtom. Att få ha sina rutiner och att gå till ett jobb 5 dagar i veckan, tre veckor i rad kändes bra. Det kändes som jag faktiskt gjorde nytta.

Mina tre veckor fick jag spendera på Lindbergs Skola där jag fick chansen att testa på jobbet i köket. Jag fick både göra lite roligare sysslor såsom att baka frallor, göra olika såser och även olika typer av sallader till maten. Men jag fick även göra de lite tråkigare sysslorna såsom att diska, rensa brunnarna och skrubba golven. Men allt detta är saker som behövs göra i ett kök för att allt ska fungera. De första dagarna var ganska lugna och jag skötte mest disken då jag inte visste hur allt gick till. Men man kom snabbt in i hur allt funka, när det behövs diskas och när man måste fylla på med mer mat i linen mm. De var också kul då man emellanåt fick chansen att prata med de små barnen som var på fritidset. Ibland när man stod i disken ställde sig ett barn och pratade med en och började berätta om sitt liv. Även när man var ute och kollade om allt såg okej ut i matsalen kunde ett barn komma fram. Man fick alltså väldigt många roliga stunder med både personalen och barnen.

I början var det mycket frågor och man undrade var alla saker man hade diskat skulle vara, "hur ska jag någonsin hitta i detta stora köket" tänkte jag. Men bara någon dag in visste jag nästan var alla saker fanns och det började flyta på. Min stora uppgift var att sköta disken och se till att allt var i sin ordning där. Att stå och diska kanske låter för många som en väldigt tråkig och äcklig grej att göra, vilket jag också tänkte. Men så var det absolut inte, det var faktiskt rätt skönt att stå där och skölja av och plocka. Det blev en stund på dagen att bara rensa tankarna.

Personalen var även mycket hjälpsam och man kände aldrig att man frågade en dum fråga. Det var bra stämning under hela passen och vi lyssnade på musik och pratade om allt möjligt emellanåt. Tillslut längtade jag till jobbet på kvällarna för att få komma dit och vara social.

Det var en väldigt rolig upplevelse att få testa på att jobba i köket på ett fritids. Det gav mig mycket och jag fick många nya erfarenheter. Jag tycker inte längre att det är äckligt att hålla i en disktrasa hemma, det finns värre saker!

//Sofie Oskarsson