

Ett trevligt sommarjobb på parkförvaltningen

Tre veckor i augusti fick jag chansen att vara med kommunens flitiga parkarbetare ut. En lärorik och trevlig tid där man dessutom fick vara med och göra vår stad ännu finare.

Jag sökte mig utomhus, till ett arbete där man fick använda kroppen och hittade sommarjobbet som parkarbetare. Ett jobb som passar den som är noggrann, flitig och har ett öga för vad som ser bra ut i olika planteringar och stensättningar mm. Vi började 07:00 och slutade 16:00 varje dag. Man sätter sig i en bil full med verktyg och redskap och åker ut till en plats där man skall göra i ordning. Man rensar ogräs i rabatter och emellan stenar, klipper häckar och grenar, städar rent från skräp och sedan lastar upp på ett flak som sedan körs iväg ja helt enkelt gör det snyggt och funktionellt efter sig. Jag ska inte glömma att nämna att detta är ett jobb som, om man tar det på allvar, kräver att man inte är rädd för varken regn, skit under naglarna eller ansträngning.

Det var roligt att få göra fint i den miljö man själv bor och vistas i till vardags. På sin skola och nere på stan där vi alla vistas. Gör man ett bra jobb får man gott igen av det själv. Särskilt kul var det att få köra den traktor med kärra som vi lastade allt ogräs på. Även att få köra häcksax var kul. Som många andra tycker jag själv om maskiner av alla de slag så för den som är kunnig och villig att visa framfötterna finns chansen att göra detta på jobbet.

Men allra roligast med jobbet var de medarbetare man hade. Människor i alla åldrar som var både lätta att prata med och att arbeta med. Man kände sig välkommen i allra högsta grad. Alla var fria att vara som de var och det är något man bör ta efter.

Det var lärorikt att få uppleva hur det går till att underhålla grönytor och dyl. i en hel stad. Till vardags är det sådant som går en förbi utan en tanke på hur mycket hårt arbete det ligger bakom de miljöer vi har i Varberg. Något som jag bär med mig när jag går nere på stan och ser välskötta urnor och rabatter.

Så sammanfattningsvis var det ett trevligt, lärorikt arbete men som kräver sin man. Har man kunskap sedan innan underlättar det verkligen men annars är det lätt att komma in i om man bara vill. Det är en trevlig miljö att vistas i och arbetet med bra folk gjorde tillvaron rolig. Det kändes aldrig jobbigt att gå till arbetet på morgonen. Jag kan starkt rekommendera det.



Fotograf: Leo Lundell Thorén

Av Leo Lundell Thorén



Fotograf: Leo Lundell Thorén