



Ett roligt sommarjobb med många intressanta möten

Jag tror att jag lärde mig mer om bemötande under mina tre veckors feriearbete på Hjälpmedelsservice, än vad jag lärt mig på 16 år.

Jag har alltid varit ganska tyst och nervös för att prata med människor jag inte känner.

Därför tänkte jag att det skulle vara perfekt att söka till Hjälpmedelsservice. Jag hade hört att jag förmodligen mest skulle få tvätta använda sängar och duschstolar. Så blev det inte.

Från första dagen fick jag följa med en ordinarie arbetare och lämna ut hjälpmedel till folk som behövde dem. Det kunde vara äldre människor med svårigheter att röra sig och ta hand om sig själva eller yngre som hade råkat ut för någon olycka. Jag hade tur från början, för de första personerna vi besökte var extremt pratglada och trevliga. De frågade mig om mitt nya jobb och hur jag trivdes, hur gammal jag var och var jag gick i skolan. Många berättade intressanta saker om sig själva. Det var lätt att prata och tiden gick fort. Jag upptäckte att det inte alls var så svårt att prata med nya människor som jag hade trott.

Jobbet på Hjälpmedelsservice var ganska fysiskt tungt, man fick bära och montera tunga hjälpmedel som sängar och lyftar och ibland fanns ingen hiss dit man kom. De svarta arbetskläderna var rätt varma de dagarna det var nästan 30 grader varmt ute!

Tre veckor gick fort och innan jag visste ordet av var min tid som feriearbetare slut. Jag kommer att ta med mig massor av goda minnen. Gänget som arbetar på Hjälpmedelsservice är jättetrevliga och lättsamma och det kändes som om man var vänner från första dagen. Jag har lärt mig väldigt mycket och är nöjd med mitt feriearbete!

Edwin Antonsson, 16 år

