

Många bollar i luften – bokstavligt talat

Tänk att få mötas av glada, spralliga och förväntansfulla barn varje morgon i tre veckor, och dessutom få lära ut någonting som man brinner för. Kan man ha ett bättre sommarjobb än så?



Eleverna springer 60m och instrueras av ledaren Anna Kåreklint. Foto Elsa Vasteresson

Lekar, höjdhopp, hinderbanor och löpning, det är bara några av alla de saker som barnen på sommarens friidrottsskola får göra tillsammans med oss ledare. Jag som ledare instruerar, visar och lär barnen alla friidrottens olika grenar utifrån varje barnens nivå och förmåga.

När eleverna kommer till Påskbergsvallen strax innan 9.00 på morgonen har vi ledare redan varit på plats ett bra tag. Förberett, planerat och plockat fram redskapen som ska användas under dagen. När klockan slår nio samlas vi i en stor ring för att ha morgonsamling. Under dagen får barnen prova på 2-3 grenar samt göra diverse lekar och stafetter. Jag som ledare är för det mesta också med och leker, det gör att man kommer lite närmare barnen och får för en stund vara på deras nivå. Ungefär i mitten av passet har vi en välbehövlig fruktstund då barnen får vila lite.

Att få vara ute på jobbet och dessutom på en av mina favoritplatser, en friidrottsarena, är rena lyxen för mig. Inte bara det, jag får även lära ut friidrott, någonting som jag tycker är bland det roligaste som finns.

Ingen dag på friidrottsskolan är den andra lik, det gör detta sommarjobb till ett väldigt roligt, lärorikt och givande arbete. Under sommaren och tiden på friidrottsskolan är det inte endast barnen som utvecklas, utan även jag som ledare. Genom att arbeta med barn och ungdomar blir man både säkrare och starkare som person. Jag har själv märkt att jag vuxit en hel del som person efter mina veckor på friidrottsskolan.

Att arbeta med så många barn är som jag beskriver väldigt roligt, men det är dock inte alltid en dans på rosor. Det är ett stort ansvar att ta hand om omkring 50 barn, det krävs mycket kunnsighet och koncentration. Trots att det inte alltid blir som man tänkt sig eller att det kan vara lite tufft emellanåt är det ändå det roligaste jobbet jag hittills testat på och jag är väldigt glad över att jag fick möjligheten att arbeta med detta.

Av: Elsa Vasteresson, ledare på Varbergs GIF friidrottsskola