

## Solstänkt sommarjobb på Handikappbadet.

**”Oh this is wonderful!” säger 92 åriga Patricia med en vacker brittisk dialekt. Jag har precis hjälpt henne ner i vattnet och nu sitter hon i det varma sommarvattnet med ett brett leende på läpparna och plaskar med armarna. Man skulle kunna tro att hon var 5 år igen. Det var bland annat såhär jag spenderade tiden på mitt sommarjobb. Jag badade en och annan brittisk dam, sålde massa glassar och sopade lite grus.**



*Arbetskamrat Christoffer Thuve på kaffepaus Foto: Frans Källgård*

För det mesta stod jag i kiosken med de tre andra goa feriearbetarna. Vi sålde glassar i mängder, även dricka och små lätta maträtter gick åt i värmen. Av alla våra arbetsuppgifter var kioskjobbet nog det roligaste, så länge man slapp tillaga hamburgare och toasts. Det kunde bli riktigt varmt vid vår lilla hamburger grill så det var ett jobb man gärna slapp.

Dagarna då kusthotellet hade som flest gäster fick vi sitta parkeringsvakt och bara släppa in hotellets gäster till parkeringen. Det var ett avslappnat jobb där man satt utomhus under ett parasoll och kunde njuta av sommaren.

Eftersom kiosken ligger precis bredvid volleybollplanen blev det ibland volleyboll på matrasterna med arbetskamrater och badgäster. Det kunde verkligen förgylla dagen!

Allt eftersom sommarlovet led mot sitt slut så blev vädret sämre och sämre. Det gjorde oss dock inte så mycket, då fick vi mer tid att spendera med de lätt handikappade som också är anställda i kiosken. Med dessa underbara människor blir ingen dag den andra lik, det bjuds på kramar i hundratal och mycket skratt.

Mitt jobb på handikappbadet och kåsakiosken har varit mitt bästa jobb än så länge! Inte bara på grund av mina underbara arbetskamrater, eller alla sköna äldre damer och herrar man fick nöjet att hjälpa i vattnet men också för att det knappast kan finnas något bättre ställe att sommarjobba på än just en strand.

Frans Källgård