

Ett väldigt somrigt jobb

Det är första veckan i augusti, och jag befinner mig på en sandstrand i Läjet. Eller närmare bestämt utanför stranden, i vattnet, ståendes på en SUP-bräda. Det är 25°C i vattnet och ännu varmare i luften, och solen arbetar på min redan smått röda bränna i nacken. Runtomkring mig plaskar eller paddlar ett tjugotal barn i kajaker, kanoter eller på samma slags farkost som jag själv, och skratt fyller upp luften omkring mig. Tro det eller ej, men just nu är jag på min arbetsplats



Jag, Hampus, Max, Pontus och Anton är taggade för lite brännboll. Foto Anny Nilsson

Jag heter Samuel och är 17 år, och våren 2014 sökte jag sommarjobb via kommunen här i Varberg. Jag var sent ute, så jag blev positivt överraskad när ett brev ifrån just Varbergs Kommun adresserat Samuel Repfennig dämp ner i vår brevlåda några veckor senare. Glädjen ifrån detta ökades på ännu mer då det visade sig att min arbetsplats skulle vara Ungdomsgården här i Läjet, knappt 500 meter ifrån mitt hem. Min uppgift var att agera ledare under de vattensportläger som Läjets Ungdomsgård anordnar varje år. Förutom jag själv så var det tre

andra ungdomar som fått sommarjobb på samma ställe. Samtliga av dessa visade sig vara toleranta, schyssta, och lätta att närma sig och skapa en positiv arbetsmiljö med. Fritidsledarna på gården kände jag redan sedan yngre år, då jag besökte gården relativt ofta, vilket skapade en trygghet emellan oss. Men nu kändes de snarare som kollegor snarare än "den där vuxne" som såg till att man skötte sig någorlunda.

Eftersom det var mitt första sommarjobb så var det inte helt utan nervositet som jag morgonen den fjärde sista dagen i juli infann mig på gården för att ta itu med min första arbetsdag. Denna nervositet visade sig vara obefogad. Alla på gården hade en så trevlig och avslappnad inställning till arbetet, vilket är en egenskap alla fritidsledare borde ha. Snabbt fick jag reda på att mitt arbete inte skulle ha ett direkt spikat schema. Saker att göra kunde poppa upp lite när som helst. Faktum är att det första jag gjorde på min arbetsplats var något så oväntat som att fixa en tandemcykel. Men senare skulle mina uppgifter framförallt bestå av att hålla ett vakande öga på ett gäng med barn. Men som lägerledare skulle vi inte bara vakta barnen, vi skulle också umgås med dem, göra saker med dem och aktivera dem så mycket som möjligt. Kort sagt: vi skulle också vara på läger. Vi skulle ta del av allt som dessa ungdomar åkt till Läjet för att göra. Alltifrån att dyka, paddla kanot och skejta till att under kvällen spela FIFA och biljard. Enda skillnaden var att samtidigt som vi gjorde allt detta, så jobbade vi, konstigt nog.



Robin och Filip fiskar krabbor. Foto Anny Nilsson

Många tycker säkert att den perfekta sommardagen innehåller sol, bad, skratt och vänner. Att behöva jobba en dag då solen skiner ute låter ifrån första början inte så lockande. Men de veckorna jag klev upp på morgonen för att gå till arbetet och solen sken ute så var jag inte alls ledsen. Tvärtom, jag var ju på väg att få en perfekt sommardag!

Samuel Repfennig