

## Sommar på Skansgatans korttidsboende

**Att jobba på Skansgatans korttidsboende har varit väldigt givande. På bara tre korta veckor har jag lärt mig hur viktiga de mindre sakerna i vardagen egentligen är. Det uppskattas när man visar att man är uppmärksam och tänker lite extra på de små sakerna. Enkla saker som att komma ihåg vem som vill ha mjölk i morgonkaffet kan lysa upp vårdtagarens morgon.**

Min arbetsdag börjar klockan åtta på morgonen, då börjar jag med att laga gröt, brygga kaffe och bre lite smörgåsar till frukosten. Medan jag gör frukosten går både ordinarie personal och sommarvikarier och väcker de äldre och ger dem sina mediciner. De som äter sin frukost ute vid matbordet kommer och sätter sig, vissa av de äldre pratar med varandra, speciellt om det kommit någon ny som de måste lära känna. Andra höll sig mer för sig själva, men alla uppskattade en fin pratstund. När gröten börjar bli klar håller jag upp kaffe till de som vill ha samtidigt som någon av sommarvikarierna hjälper till att servera maten.

Efter frukosten är det flera som vill gå och vila på sina rum eller sätta sig och se på Nyhetsmorgon, och då kan man passa på att diska grötkastrullen och koka ägg till personalens frukostrast. När alla morgonens ärenden är klara samlas personalen och tar det lite lugnt i personalrummet.

Strax före klockan tolv kommer dagens lunch i ett värmeskåp. Skåpet rullar man in i köket och där plockar man ur dagens måltid. Medan de äldre tar sig till bordet och sätter sig dukar man fram glas och bestick på bordet. Sedan lägger man upp maten på tallrikar och serverar de glada vårdtagarna.

Efter lunchen brukar jag och kvalitetshöjaren på den andra avdelningen samarbeta och hitta på något kul för alla som vill vara med. Folk från båda avdelningarna samlas och så spelar vi Fia med Knuff eller Bingo, som är roligt, trots att reglerna kan vara lite knepiga för de som inte spelat sen ungdomen. Är det vackert väder ute så kollar vi om någon vill följa med ut på en liten promenad i närområdet. Om ingen vill gå ut och gå så kan de alltid sätta sig i solen på balkongen med en kopp kaffe och dagens tidning, eller kanske en besökande släkting eller en nyinflyttad vän.

När klockan slagit halv tre är min arbetsdag över, och vetskapen om att jag förgyllt någons dag gör att jag cyklar hem med ett leende på läpparna.

Av Karin Hammarlind