

Mitt första underbara arbete

Att bygga tält, vakta platsen och vara med barn i Varbergs ishall var mitt första sommarjobb i Sverige. Kan ni tänka er ett bättre jobb än det här?

Sommaren var i sitt slut när jag började arbeta som feriearbetare. Glad men nervös började jag uppleva händelser på arbetsplatsen.

Första ärendet var att hjälpa till att bygga tält inför (Varberg Summer Horse Show). Sex timmar tog det att lära mig hur man använder tältets olika delar. Den andra arbetsuppgiften var den mysigaste, då vi vaktade Societetsparken i Varberg och hjälpte till under sommarens arrangemang (Badjävlar Show) som ägde rum den 27 juli. Det var härligt att sitta under träden och svara på frågor i anslutning till konserten från människor som passerade förbi.



Varbergs ishall.

(Sommar Campen) gav mig möjligheter att vara med barn från olika åldrar mellan åtta och femton. Jag fick göra olika saker: Sälja i kiosken, göra mackor och brygga kaffe. Det var också kul att följa barnen till en skola som ligger nära ishallen, där vi fick äta frukost, lunch och middag. Jag hade även chansen att vara ute med dem i

naturen medan de tränade och lekte med varandra. Det bästa var att iaktta deras skicklighet medan de spelade ishockey två eller tre gånger per dag. Man kunde faktiskt lära sig av att titta på under tiden de använde all energi de hade. Att aldrig ge upp, att vara med i grupper och samarbeta med varandra gjorde de alla på ett häpnadsväckande sätt.

Vi åkte till Varbergs fästning två onsdagar under två veckor. Barnen var så entusiastiska och kunde svara på frågor och ge lösningar till problem som uppstod vid de dramatiserade vandringarna vi fick delta i, då fanns många skådespelare som var klädda i 1600-talskläder. Efter vandringen gick vi med ungdomarna till Simstadion och njöt av det fina vädret och den underbara bassängen. Dagen avslutades med grillning vid havet.

Som en flicka som inte har varit här i Sverige mer än tio månader skulle jag gärna vilja säga att det också var nyttigt för mig att prata med svenskar hela tiden. Barnen var väldigt nyfikna på min utländska bakgrund och jag fick roliga frågor hela tiden om mitt land, Syrien. Det var fantastiskt att ge dem information som de inte visste förut, för jag kände det som om jag medverkade till att lära dem på samma sätt de lärde mig.

Det var så härligt att lära känna nya vänner och jag kände mig aldrig ensam. Jag kommer aldrig att glömma ungdomarna eller ledarna jag fick jobba med. Vad jag vill säga med detta är att jag är otroligt tacksam för mina tre veckors sommarjobb som gjort min sommar så mycket soligare.

Ruba Kal Omar