

# Min sommar på Fästningen

**Under sommaren 2015 feriearbetade jag på Hallands Kulturhistoriska Museum som skådespelare i de dagliga dramatiserade vandringarna. Mina tre veckor på Varbergs Fästning var fulla av skratt och roligheter – jag hade inte kunnat önska mig en bättre tid där!**

Denna vår tog jag chansen och sökte feriearbete i Varbergs kommun då jag väldigt gärna ville arbeta på Varbergs Fästning. När jag fick reda på att jag fått jobb blev jag självklart jätteglad och började genast fundera på hur sommaren skulle bli. Jag hade som inställning att sommaren skulle bli rolig, men jag ville samtidigt inte ha för höga förväntningar. Jag hade dock inte behövt oroa mig alls – min sommar kunde inte ha blivit bättre!

Efter två informationsdagar och lite manusgenomgångar var det dags att börja på riktigt. Iklädd 1600-talskläder och med ett leende på läpparna skulle min första dramatiserade vandring börja, och första dagen spelade jag en virrig döv piga. Visningarna började varje hel timme mellan klockan 11-16, alltså sex visningar varje dag. Jag fick turen att få spela tre olika roller som jag växlade mellan från dag till dag – alla helt olika karaktärer. Att få spela tre olika karaktärer och tolka dem var otroligt givande. Fantastiskt roligt och lärorikt!

De som spelade i de dramatiserade vandringarna var både feriearbetare och anställda på Hallands kulturhistoriska museum. De flesta av de anställda var drygt 20 år fyllda, alltså inte jättemycket äldre än oss

feriearbetare ändå. De var helt fantastiska, allihop! Otroligt härliga människor, duktiga skådespelare och roliga jobbkompisar. De förgyllde dagarna, helt klart! Även tiden mellan scener och mellan visningar, då vi satt och pratade och umgicks, var guld värd!



**MARGRETHES MISSTAG.**  
Köpmanshustrun Margrethe har gjort en förfärlig upptäckt och ska försöka ställa saker och ting till rätta igen.

Foto: Amanda Melby

Vissa av de jag jobbade med kände jag sedan innan, några var bekanta och andra hade jag aldrig träffat förut. Detta spelade dock ingen roll i slutändan – vi fick alla en otroligt bra sammanhållning! Jag har faktiskt fortfarande kontakt med några av dem fast att sommaren är slut, vilket såklart är jätteroligt!

För att summera min sommar på Fästningen skulle jag säga att den kom att bli långt över förväntan. I många fall är man nog ofta glad när jobbdagen är över och man äntligen får gå hem, men i mitt fall var det tvärt om. Jag längtade efter att få jobba. Det var inte helt ovanligt att jag även spenderade mina lediga dagar på Fästningen, då jag verkligen älskade atmosfären där. Jag rekommenderar starkt att söka feriearbete i Varbergs kommun. Att feriearbete på Fästningen passar inte bara dig som är intresserad av skådespeleri, kultur och är en allmänt utåtriktad person. Det passar även dig som vill göra något nytt och annorlunda, träffa massa härliga människor, utvecklas som person och ha fruktansvärt roligt – samtidigt som du lär sig massvis av nya saker. Mina tre veckor som feriearbetare kunde verkligen inte ha blivit bättre! Tack alla som gjorde denna sommar till en av de bästa somrarna i **Amanda Melby, 18 år** mitt liv!